

MET TENDENS VAKANTIEREIZEN NAAR VAALS

2 t/m 6 juni 2014

Eindelijk is het zover. Andrie Steffers, Coriene Sneyders, Jules Soesbergen, Wilma van de Zee, Gerrit v.d. Klip en Marien van Kreuningen gaan op weg naar Landal Hoog Vaals. Als begeleiders gaan mee: Jeanette Vink en Marien van Wier



Maandag 2 juni

Eindelijk is het dan zover. Iedereen maakt zich klaar voor vertrek naar Vaals. Coriene en Andrie worden door een vrijwilligster naar Veenendaal gebracht, Jules wordt per taxi afgeleverd, Marien wordt door zijn ouders afgezet en Wilma en Gerrit worden per taxi rechtstreeks naar Vaals gebracht. De begeleiders, Jeanette en Marien, staan al te wachten en zien reikhalzend uit naar hun komst. De koffers, rugtassen, sporttassen, handtassen worden ingeladen en we kunnen om kwart over twaalf vertrekken. O ja, niet vergeten ook de trekzak van Jules mee te nemen! Na een heel voorspoedige reis, met één tussenstop, komen we rond half vier aan in Vaals. Iedereen is heel enthousiast over de bijna nieuwe vakantiebungalow, voorzien van alle gemakken. Eerst even tijd nemen voor een kopje koffie en een drankje en dan de kamers verdelen en met elkaar inrichten. Dan maar weer even de koppen bij elkaar steken en overleggen wat we 's avonds gaan eten. Het draait er al snel op uit dat we de snackbar in Vaals maar moeten inschakelen. Daar zijn Marien en Jeanette niet op tegen: de eerste avond meteen al uitgebreid koken is wat veel gevraagd. Na het eten hebben we met elkaar het terrein verkend en we zijn het helemaal met elkaar eens: wat een prachtig bungalowpark! De avond hebben we heel gezellig met elkaar doorgebracht, onder het genot van een hapje en een drankje. Jules pakt al gauw zijn trekzak en speelt er duchtig op los. Er wordt uit volle borst luid meegezongen. Dat belooft een hele gezellige week te worden!?!



Dinsdag 3 juni

Gisterenavond hebben we met elkaar overlegd wat we de volgende dag zullen gaan doen: We gaan naar Maastricht! Met de bus maken we een mooi ritje door het Zuid-Limburgse landschap. In Maastricht aangekomen volgen we de pijlen naar de parkeergarage bij het Vrijthof. Mispoes: de bus kan deze garage niet in. Toch iedereen maar uitstappen en Marien en Marien gaan samen op zoek naar een andere parkeerplaats. Wat zijn er in Maastricht een leuke terrasjes. Daar kan je niet aan voorbijlopen. Vervolgens hebben we uitgebreid gewinkeld en cadeautjes gekocht. Wel vermoeiend dat geslenter door de stad. Toch nog maar even tijd genomen voor een heerlijk ijsje. Je bent immers niet elke week met vakantie! Het duo Marien haalt intussen de bus op en de dames en heren kunnen instappen voor de terugreis. In Vaals nog even boodschappen doen bij de Aldi voor het avondeten en voor het ontbijt de volgende ochtend. De groep kiest als avondmenu: gebakken aardappelen met sla en een ei. Gerrit, Wilma, Jules en Marien steken een helpende hand toe bij de voorbereiding van de maaltijd en het dekken van de tafel. We kunnen heerlijk buiten eten, op het terras met prachtig uitzicht. De avond verloopt weer supergezellig, mede door het optreden van Jules! De dvd met muziek uit de jaren '60 is een schot in de roos. Rond tien uur gaan de eersten naar hun mandje. Het is toch wel een vermoeiende dag geweest. Alleen Gerrit en Marien zijn "met geen stok naar hun bed te slaan". Rond twaalf uur is het helemaal stil in huis. Stil??? Niet voor lang: Gerrit snurkt er duchtig op los en als je 's avonds veel drinkt moet je er 's nachts nogal eens uit



Woensdag 4 juni

Vandaag na het ontbijt met de oude stoomtrein van Simpelveld naar Valkenburg. Een fantastische belevenis om zo door het Limburgse landschap te tuffen. We wanen ons vijftig jaar terug in de tijd. In Valkenburg aangekomen gaan we eerst maar eens op zoek naar een leuk terrasje. Jammer dat het iets regent, maar dat mag de pret niet drukken. Marien trakteert ons op een drankje. We verkennen verder het toeristische vakantieplaatsje en stuiten rond half drie op een Indonesisch restaurant. In verband met het regenachtige weer gaan we, na overleg met de groep, in plaats van 's avonds 's middags dineren. Voor ieder nasi-ramen speciaal + een overheerlijk toetje. De bediening is top! Wat een leuke, vriendelijke mensen. Na afloop wacht ons een stevige wandeling naar het station van Valkenburg om onze terugreis naar Simpelveld te aanvaarden. Daar staat onze bus geparkeerd. Voordat we op het bungalowpark aankomen moeten we nog wel even onze dagelijkse boodschappen doen. We gebruiken nu als avondeten ons niet-gebruikte lunchpakketje en strekken vervolgens even de beentjes. Dan wordt het op de ene t.v. kijken naar het jeugdjournaal en Goede Tijden Slechte Tijden en op de andere t.v. kijken naar de voetbalwedstrijd Nederland-Wales. Ja, in elke zithoek hebben we immers een t.v.! En dan is er ook nog tijd om te zingen en te luisteren naar de harmonica van Jules. Voldaan en moe gaan we naar ons bedje toe! Alweer een dag voorbij.



Donderdag 5 juni



Vandaag gaan we met de huifkar, getrokken door twee paarden, op stap in de omgeving van Vaals. De koetsier geeft ons tekst en uitleg. Marien zit parmantig naast hem voor op de bok. Het regent en waait, maar de stemming zit er goed in. Iedereen heeft zich gelukkig warm aangekleed. De paarden hebben een zware klus. Het is soms flink bergop.



Daarna gebruiken we “thuis” de lunch. Het weer wordt er niet beter op, we wachten even af of het beter wordt. Na een uurtje denken we van wel!?! We gaan volgens de planning voor een excursie naar Aken, Duitsland in. We parkeren onze bus in Vaals en nemen daar de stadsbus naar Aachen-centrum. Helaas is het daar ook niet wat het zijn moet wat betreft het weer. Zon en flinke buien wisselen elkaar af. We wandelen naar het oude stadscentrum en bekijken de mooie oude pandjes en gebouwen, zoals De Dom en het Raadhuis. Tijdens een flinke bui duiken we snel een cafeetje in en nemen dan nog maar een extra consumptie. Niemand heeft daar uiteraard bezwaar tegen, al is het wel jammer dat we door het slechte weer geen tijd meer hebben voor de geplande stadstoer. We zijn moe en de meesten van ons hebben geen puf meer om verder te shoppen. Met de stadsbus weer terug naar Vaals, boodschappen doen en in onze bungalow eerst even relaxen onder het genot van een hapje en een drankje. Het avondeten smaakt ons meer dan voortreffelijk: een heerlijke pasta met salade. Als toetje kunnen we kiezen uit drie soorten yoghurt. Jeanette en Marien hebben hun best gedaan! Na de maaltijd is het voor de meesten van ons lekker uitzakken geblazen. Gerrit en Marien gaan met de oude Marien nog lekker even zwemmen. Wilma ziet dat niet meer zitten, ze is te moe en heeft last van haar opgezette enkel. Verder hebben we weer een gezellige avond en krijgen alle vakantiegangers van Jeanette en Marien een diploma uitgereikt. Voor ieder is er een persoonlijk woord. Er vloeien tranen: morgen moeten we uit elkaar en we hebben het hier zo geweldig naar onze zin. Maar ja, aan alles komt een eind!



Vrijdag 6 juni

Om 8 uur worden we gewekt. Dat is helaas een half uur eerder dan de vorige dagen, want het is onze vertrekdag. Bedden afhalen, koffers en tassen inpakken en wegwezen. Maar eerst natuurlijk nog een keer uitgebreid ontbijten. Na het eten wordt de bus ingeladen en zijn we klaar voor vertrek. O nee, eerst nog de laatste groepsfoto's maken voor onze bungalow en voor de bus. Wilma en Gerrit zetten we af bij de receptie, want zij worden opgehaald door een taxi. Die taxi, een dikke deftige

Mercedes, staat al klaar voor mijnheer v.d. Klip en mevrouw v.d. Zee. Er wordt uitgebreid afscheid genomen en Wilma laat een traantje. De vakantie is voor hen voorbij. Ook wij kunnen dan vertrekken. De sleutels inleveren, de laatste vuilnis naar de container brengen en snel op weg naar Veenendaal. Na een heel voorspoedige reis, komen we daar rond 4 uur aan. Andrie en Coriene worden al opgewacht. Mariens vader staat er ook al. Op de taxi van Jules moet nog even worden gewacht. Dan is het moment van het definitieve afscheid toch echt gekomen. Eén ding is zeker: we kunnen terugzien op een hele fijne tijd!



De vakantiegangers

Coriene

Is 50 jaar en woont in Doorn op Barthimeüs. Ze werkt op de kaarsenmakerij en in de moestuin. Haar grote hobby's zijn luisteren naar Nederlandstalige muziek en gezellig kletsen. Soms luistert ze naar een ingesproken boek. Lekker eten vindt ze ook belangrijk. Ze vindt het heel jammer dat ze geen poes mag hebben op haar kamer. Over poezen raakt ze niet uitgepraat. Ze gaat graag op vakantie, samen met haar vriend Andrie.



Andrie

Is 52 jaar en woont ook op Barthimeüs in Doorn, samen met Coriene, zijn vriendin. Ze kennen elkaar al dertig jaar! Ook Andrie werkt op de kaarsenmakerij en is regelmatig te vinden in de moestuin. Hij heeft meegespeeld in de musical My Fair Lady, als mister Higgins en ontmoette Anne-Wil Blankers als koningin Wilhelmina en sprak met koningin Juliana. Andrie gaat overal op af en ontmoet veel bekende t.v.-sterren. Hij luistert graag naar muziek van o.a. Ilse de Lange. Als hobby spaart hij kabouters. Wel 150 kabouters staan er in zijn vitrinekast.



Marien

Is 33 jaar en woont op een zorgboerderij in de Vlist, vlak bij Gouda. Hij verzorgt daar de dieren en doet daar allerlei klusjes, zoals kanten maaien, onkruid wieden, bladblazen en de paardenstal uitmesten. In zijn vrije tijd is hij heel druk met zijn computerspellen en zit hij graag achter zijn playstation. De dvd-tjes van Bassie en Adriaan, Samson en Gert kan hij dromen. Hij zwemt dolgraag en is een echte waterrat. Om de veertien dagen gaat hij naar zijn ouders in Mijdrecht. Hij winkelt heel graag en let dan scherp op of hij geen Bart Smit of Intertoys ziet. Als dat het geval is, is hij niet meer te houden. Kopen geblazen.....



Wilma

Ze wordt in augustus 51 jaar en woont in een socio-woning, dat zijn vier à vijf huizen aan elkaar gekoppeld. Ze werkt al dertien jaar bij de Plus en verzorgt daar het bijvullen van de vakken met waspoeders. Haar hobby's zijn: luisteren naar Nederlandstalige muziek, puzzelen en zwemmen. Ze is een echte lachebek en houdt veel van haar vriend Gerrit. Haar "poppeke". Ze helpt mee in het huishouden. Winkelen doet ze ook heel graag. Als ze de kans krijgt koopt ze alles wat los en vast zit!



Gerrit

Hij is 64 jaar en woont samen met Wilma in een woonvoorziening te Geleen. Hij is dol op het luisteren naar muziek en wil graag een terrasje pikken. Een biertje gaat er altijd wel in! Gerrit is gepensioneerd en verzorgt als een echte d.j. de muziek en begeleidt de sjoelwedstrijden die wekelijks worden gehouden. In het huishouden is hij heel behulpzaam. Hij ziet wat er gedaan moet worden! Elke week gaat hij zwemmen. Eén ding was opvallend: hij komt als een heer en hij vertrekt als een heer. Keurig in het pak, kunstgebit in. Tussentijds gaat het jasje uit en zien we hem de tussenliggende dagen zonder kunstgebit!?!



Jules

Is onze oudste vakantieganger, 69 jaar. Hij woont in Utrecht aan de Costa Ricadreef. Na de ambachtschool is hij op 18-jarige leeftijd gaan werken op een sociale werkplaats. Jules is nu met pensioen. In zijn vrije tijd treedt hij op met een theatergroep in Nieuwegein. Hij speelt toneel en zit graag achter de drums. Het bespelen van de "trekzak", zijn harmonica, is zijn grote passie. Hij treedt ook op als straatmuzikant in Utrecht en Hilversum. Daarmee verdient hij een leuk centje bij. Jules is een grote humorist, een echte moppentapper en héél sociaal.

